

Ergernissen



De zomervakantie ligt helaas alweer geruime tijd achter ons. Maar misschien bent u niet weggeweest en gewoon lekker thuisgebleven. Het weer in Nederland was deze zomer best aangenaam. Wanneer men de weerberichten volgt lijkt het soms ook beter helemaal geen vakantie meer te plannen, want wat is een geschikte periode tegenwoordig? In de zomerhitte in het zuiden, daarna kans op bosbranden, dan waren er dit jaar grote overstromingen in midden Europa, veel files, omleidingen, te weinig en te dure laadpalen, terwijl in de winter juist weer kans op lawinegevaar is, enz. enz.

Dat gezegd hebbende, heb ik persoonlijk wel de indruk heb dat ouderen veel flexibeler zijn dan de jongere generatie. Het zal ongetwijfeld komen door levenservaring en berusting. Alles is al eens voorbijgekomen en wat heeft het voor zin je te ergeren. Lost het iets op, nee. Het weer kun je niet sturen en elk land stelt nu eenmaal andere prioriteiten.

Nee, het ergeren begint pas wanneer je thuiskomt en de krant pakt of het nieuws kijkt. Een voorstel van het nieuwe kabinet om het btw-tarief voor cultuur, media, logies, boeken en sport drastisch te verhogen van 9% naar 21%. Nog steeds niet genoeg handen aan het bed, alle familieleden straks meehelpen in het verpleeghuis. De prijzen van de levensmiddelen alweer gestegen, net als gas en elektriciteit.

Dan Prinsjesdag, de dames zagen er mooi uit, maar wat een eindeloze debatten, geïrriteerde premier, om moedeloos van te worden. Het zal nooit lukken alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarom wordt bij verjaardagsfeesten het thema politiek ook vaak angstvallig vermeden. Vakantie is een veiliger onderwerp, mooie en minder mooie ervaringen delen met familie en vrienden.

Met de krant op schoot en regen tegen de muren kletterend komt maar één gedachte op, binnenkort toch maar weer een reisje boeken?

Marianne Ederveen

